

## **Skjern Å – potentiale som nationalpark**

Tusind tak til invitationen til at komme og deltage i Skjern Å-dagen. Det er glædeligt at der er taget initiativ til en hel dag, der sætter fokus på det potentiale der ligger i området til en nationalpark. Og jeg syntes der er lavet et rigtig godt og spændende program for dagen, hvor der er aktiviteter og oplevelser til alle i alle aldre.

Jeg er selv bosiddende i Sdr. Felding, som er beriget af at have Skjern Å til at flyde igennem byen. Det er ret unikt. Skjern Å var faktisk den primære årsag til at min mand og jeg flyttede med vores to små børn til Sdr. Felding. Jeg er født og opvokset i Snebjerg ved Herning, og efter endt studie i Odense ønskede jeg at komme tilbage til det midtjydske. Min mand er fra Bornholm, hvor de har masser af skøn natur. Så åen var faktisk det altafgørende argument, da jeg skulle lokke min mand, der også er ivrig lystfisker med til det midtjydske.

Jeg har hele tiden været stor tilhænger af tanken om Nationalpark Skjern Å. Vi bor midt i et fantastisk naturskønt område med masser af potentiale til at kunne blive benyttet langt mere. Ikke kun for borgere der er bosiddende i området, men også ift. turister fra både ind og udland. Skjern Å har potentiale til at skabe udvikling og værdi i området.

Derfor ærgrede det mig naturligvis også at det tidligere forsøg på at skabe en nationalpark kuldsejlede i 2012. Det kuldsejlede fordi der ikke var 100% opbakning i lokalsamfundet. Det kan der være mange årsager til. Nogle gange skal nye idéer have tid til at modnes. Ikke mindst i vores del af landet. Og jeg tror at tiden har hjulpet os til at modne idéen om en Nationalpark Skjern Å. Jeg ser det som altafgørende forudsætning, at et nyt forslag til nationalpark skal have 100% opbakning. Og det er en opbakning som vi politikere i de to byråd skal være med til at skabe.

Ifølge loven er det Miljø og fødevareministeren der kan udarbejde forslag til nationalparker. Det kræver, at det forslag der skal komme fra de to byråd til ministeren skal være virkelig godt og grundig gennemarbejdet. Og have fuld opbakning i lokalsamfundet.

En nationalpark efter det danske regelsæt har ingen myndighed og kommer ikke med restriktioner. Det er der til gengæld mange der tror den gør. Det er en myte, som ofte bliver fremhævet, og som jeg gerne vil være med til at der bliver gjort op

med. Jeg tror nemlig at den myte var årsagen til at vi sidste gang ikke havde den fulde opbakning. En nationalpark kan til gengæld være med til at samle forskellige myndigheder om projekter, som kan øge naturindholdet, styrke turisme, styrke friluftslivet osv osv. alt sammen noget der kan være med til at øge værdien for området.

### **Hvis jeg skal give nogle eksempler på, hvad en nationalpark kan medføre:**

- Fremme befolkningens muligheder for at bruge og opleve naturen og landskabet. Det er vigtigt, at der er stor tilgængelighed til områderne i nationalparken. Vi skal sikre oplevelser, som ikke kræver guidede ture, men hvor man kan begive sig ud på egen hånd – enten på gå-ben, på cykel, eller andet. Det kræver gode stisystemer, det kræver oplevelser langs stierne
- Styrkelse af Å-turisme i form af både lystfiskere, kano, cykelturisme, osv
- Styrke formidlingen af viden om områdets værdier og udvikling – det kan se ved infotavler eller ved guidede ture i området. Og ved brug af diverse app funktioner på mobiltelefoner.
- Vi skal understøtte forskning og undervisning i områdets værdier. Der er masser af lærdom ved at færdes i naturen. Og der er rig mulighed for at styrke undervisningsmulighederne langs Skjern å for vores børn og unge. Forskningsmæssigt skal understøtte laksebestanden i Skjern å. Det er helt unik at vi stadig har vores oprindelige laksestamme i Skjern Å. Det skal beskyttes og bevares.
- Udnyttelse af Skjern Å brandet til markedsføring af fødevarer fra området

Alt sammen i respekt for naturen og dyrelivet i området.

### **Proces:**

Der har været en proces omkring skabelse af Skjern å gennem det seneste års tid. Det har været en mere eller mindre lukket kreds bestående af de to byråd, de to grønne råd, samt centrale folk fra turismeerhverv og erhvervsaktører i de to kommuner. Der har bla. været gennemført en inspirationstur til Vadehavet, hvor man fik indsigt i de udfordringer og gevinster de har oplevet ved at få en nationalpark. En af de vigtige pointer der kom ud af dette besøg, var frivillighed. Det kan forstås på flere måder, men mest vigtigt er nok, at der skal være frivillighed inddraget i forhold til at afgrænse området der skal høre med under nationalparken. Frivillighed har også kæmpe betydning i forhold til at løfte potentialet i en nationalpark, i forhold til de aktiviteter, der kan komme i en nationalpark.

Så er jeg vist ved at have brugt mine 3-5 minutter. Jeg håber og tror på, at vi denne gang lykkedes med at få lavet et godt gennemarbejdet forslag til en nationalpark med 100% lokal opbakning. Det vil kræve omfattende borgerinvolvering og informationsindsats. Det er jo netop derfor vi blandt andet er samlet her i dag.

Tak for ordet.